

De Vilda Blommornas Dag

De Vilda Blommornas Dag är ett samnordiskt evenemang som ordnas av de nationella botaniska föreningarna. I Finland saknas en sådan förening och här har i stället flera organisationer samverkat i arrangemangen kring dagen som hålls traditionellt söndagen före midsommar, i år den 20 juni. Tema-arten för 2021 är svärdsililjan (*Iris pseudacorus*) som valts för att ära Finlands naturskyddsförbunds temaår med fokus på rinnande vatten. De Vilda Blommornas Dag har Finlands nationalblomma, liljekonvaljen, ritad av Jari Kostet, som sin logotyp.

De Vilda Blommornas Dag startade år 1988 i Danmark och småningom anslöt sig de övriga nordiska länderna, Finland 2003. Under dagen brukar ca 500 blomstervandringar med upp emot 10 000 deltagare ordnas i Norden. I Finland har antalet blomstervandringar varit ungefär 80 med ca 1 500 deltagare under normala år.

Syftet med De Vilda Blommornas Dag är att ordna vandringar i blomstrens värld för var och en som är intresserad av naturen. På så sätt kan kunskapen om vilda växter förmedlas av experter till en intresserad allmänhet. Information ges om växters användning, om de miljöer de växer i och om hot och skydd av naturen. Vandringarna brukar räcka 2 à 3 timmar och de är kostnadsfria.

Följande organisationer arrangerar De Vilda Blommornas Dag:

Biologi och geografilärarnas förbund
Finlands miljöcentral
Forststyrelsen, Naturtjänster
Naturhistoriska centralmuseets botaniska enhet
Societas pro Fauna et Flora Fennica
Suomen biologian seura Vanamo ry
Suomen luonnonsuojeluliitto ry

